



DE ROZENBOOM

Oud-Leden Vereniging

Graaf Willem de Oudelaan 99
1412 AR Naarden
035-6930283 / 06-25040690
e-mail: n.kleinbog-kruize@wxs.nl

21^e jaargang april 2018.

Het zaal hockey seizoen 2017-2018 is weer achter de rug geen grootse resultaten dit jaar, H1 bijna gepromoveerd naar de Hfd klasse maar verloor van Laren voor de play-offs.. Bij de jeugd is kampioen geworden MA1, MB6, MB8, MC1, MC4, MC5, MC8, MD3, MD5, JC7 en JD2, hulde aan de kampioenen. MA1 en MC1 werden districtskampioen maar werden geen landskampioen.

De tweede helft van de competitie komt er weer aan en nu maar hopen op goede resultaten zowel bij de Dames als de Heren. D1 staat boven in de 1^{ste} klasse en H1 staat 8^{ste} in de Overgangs klasse, er zijn nog vele wedstrijden te gaan. Hopelijk promoveert Dames 1 dit jaar onderleiding van Dave Smolenaars, en weet Heren1 zich te handhaven. met aan het roer Robbert Paul Aalbrecht. Er zijn nog enige wedstrijden te gaan.kom langs om de dames en heren aan te moedigen.

Op 22 april hebben we weer onze voorjaars bijeenkomst. Dames 1 speelt thuis tegen Upward en Heren 1 speelt thuis tegen Laren. Tegelijkertijd zijn ook de Vrienden van Gooische aanwezig, gaat weer een gezellige zondag worden.

Verzoek aan onze leden van de Rozenboom, mocht je Oud-Leden ontmoeten haal ze over op lid te worden van onze Rozenboom, we willen graag nieuwe leden erbij hebben!

Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom als lid van onze Rozenboom, voor een kopje koffie, een drankje en een broodje.

Met het oog op de catering graag even aan mij doorgeven of je komt en met hoeveel.

Opsturen of per mail voor 16 april naar Nel.

Naam:.....

Komt met.....personen

Nieuwe leden:

Joop van Gool , Julianalaan 29, 1412 GR Naarden. 035-6943982 / 06-20308071

Mailadres: joopvangool41@gmail.com

Marijke en Patrick Thole, Prins Mauritslaan 28, 1405 CW. 035-6952250

Mailadres: pcgthole@gmail.com

Adreswijziging:

Henriette en Martin Bödicker, Termaalenlaan 8, 3931 WG Woudenberg. 033-2586993 / 06-54315635

Hans Kalfsterman Graaf Willem de Oudelaan 171, 1412 AR Naarden 035-6945473 / 06-20275663

Jan Hülsenbeck 06-29933016

Marianne Lub, 06-55326478

Denny Vorstelman, 06-26999622

Bedankt:

Wiro Westerwoud





Van de Voorzitter

De tweede helft van het seizoen is weer begonnen. Maar het was een bewogen winterperiode. Begin van het jaar zijn we geconfronteerd met het verdrietige nieuws dat onze markante groundsman Jacek Mozejko onverwacht op 63 jarige leeftijd in zijn geboorteland Polen is overleden. We hebben met elkaar Jacek herdacht op onze nieuwjaarsborrel, een verdrietig maar bijzonder begin van 2018.

Ook hebben we een spannende zaalcompetitie gehad met in totaal 9 kampioenen, waarvan 7 meisjes teams. Ik moest zelf even denken aan de discussie die nu speelt over het al dan niet invoeren van quota voor vrouwen in de top, bij Gooische doen de jonge vrouwen het in ieder geval uitstekend, dat blijkt maar weer!

En we komen elke keer een stapje verder met het clubhuis. De gemeente Hilversum heeft ingestemd met onze bestemmingsplan wijziging; dat is echt een grote stap die we met elkaar hebben genomen. De volgende stap is het officieel aanvragen van de Omgevingsvergunning. Door de complexiteit van alle processen en de tijd die dit vergt, hebben wij moeten besluiten de start van de verbouwing over de zomer heen te tillen. We onderzoeken nu op welk moment we het beste kunnen beginnen. Een reële optie lijkt eind november van dit jaar te zijn.

Last but zeker niet least zijn natuurlijk onze vlaggenscheppen, Heren 1 en Dames 1. Dames 1 gaat op voor promotie naar de overgangsklasse en Heren 1 maakt nog steeds kans om mee te mogen doen voor overgang naar de promotieklasse.

Kortom, als u kans heeft om een van alle Gooische teams aan te moedigen of gewoon eens te komen kijken op Gooische, doe het vooral.

Het wordt weer warmer buiten, dus straks hoop ik u op het terras of langs de lijn weer te zien.

Met sportieve groet,

Désiree Theyse



Supporter.....

(overgenomen uit het NRC handelsblad 2000)

In de veertig jaar dat ik naar voetbal ga, heb ik slechts één regelwijziging meegemaakt. De terugspeelbal die de keeper niet meer met zijn handen mag pakken. De regel waarvan het spel alleen maar opgeknapt is. In veertig jaar dat ik hockey volg, heb ik de regels een keer of honderd zien veranderen. De truttige, doch aandoenlijke bully werd afslag. De inrol verdween. Het uitlopen bij de strafcorner werd een keer of tien veranderd, net als het nemen van het ding. Dan moest de bal weer dood gestopt worden, dan weer buiten de cirkel, dan weer op de rand, dan mocht hij weer wel hoog, dan weer niet, dan mocht hij weer alleen geduwd worden, (hockeyers zeggen natuurlijk pushen), enzovoort. Verder werd het gras van plastic, de houten sticks van carbon en glasvezel, de buitenspelregel werd opgeheven, de wissels veranderden, kortom: in de loop der jaren is het een totaal nieuwe sport geworden..

De coach zit op de bank en staat in verbinding met een hulpsinterklaas ergens op een tribunedak. Die bekijkt de wedstrijd vanuit een andere hoek en geeft strafcornertips. Verder werden er video opnamen gemaakt, zodat de coach de strafcorner van de tegenstander thuis nog eens goed kon analyseren. Daar is ondertussen ook verandering in gebracht. Marc Lammers, de bondscoach van de Nederlandse Dames, heeft een of andere supersonische spacebril, waarop hij binnen enkele seconden de zojuist genomen strafcorner kan terugzien. Het ziet er heel raar uit, maar het schijnt effect te hebben. Ondertussen las ik dat de wereldhockeybond alweer plannen heeft om de spelregels te veranderen.

De bedoeling is dat er binnen vijf jaar drie ballen in het spel gaan komen, alle spelers krijgen een fluitje en vanaf drieëntwintig meter mag je op de keeper knallen. De keeper wordt ondersteboven in het doel gehangen. Verder krijgen alle spelers zo'n videobrill op. Aan de stick zit een snoertje, de ballen geven licht en het wordt uiteindelijk een soort lasergame voor grote mensen, ik vind alles best. In veertig jaar dat ik naar het voetballen ga, heb ik slechts één spelregelwijziging meegemaakt.

Youp van 't Hek



Deja Vu

Het kan niet worden ontkend dat in India en Pakistan mensen hun verstand verliezen wanneer hockeyers hun vaardigheid met bal en stok vertonen. Ook in Australië en in een paar Europese landen zijn verschijnselen van hockeyverdwazing waargenomen.

De spelvormen waarvan hockey is afgeleid, schijnen door ongeciviliseerde mannen te zijn beoefend. Indianen joegen met een omgebogen herdersstaf een bal van gemalen hout, buffelhaar en herten huid voort. Daarbij ontzagen zij niets en niemand.

In het archeologische museum in Athene is een Grieks reliëf te zien uit de vijfde eeuw voor Christus, waarop twee naakte mannen met gekromde stokken zich over een bal buigen. Veel later vermaakten jongens in Frankrijk zich met een herdersstaf (hoquet) en een voddental. In de negentiende eeuw werd in Engeland bandy gespeeld, een soort hockey op ijs.

Op Engelse scholen ontstond uit al deze vormen het moderne hockey.

Weliswaar als winters alternatief voor cricket. Engelsen brachten het spel naar India en Pakistan, waar het uitgroeide tot volksvermaak. In 1892 werd in Nederland de eerste hockeyclub opgericht, de Amsterdamse Hockey en Bandy Club. In 1911 ontstond de Nederlandse Dames Hockeybond, die in 1941 fuseerde met de algemene hockeybond.

Sinds jaren wordt hockey in bepaalde kringen als een attractie ervaren en deden Nederlandse teams zelfs regelmatig met enig succes een poging de wereld te veroveren.

Guus van Holland (uit een serie over historische momenten in de sport)

Gooische Trim

(Marianne en Kees Scheltes)

Een niet meer weg te denken fenomeen binnen onze club. Marianne heeft het opgezet en samen hebben we het doorontwikkeld. Het heeft ons heel veel plezier gegeven dat wij zoveel mensen (weer) enthousiast hebben weten te maken voor het hockeyspel. Begonnen met 1 damesgroep, met 15 liefhebbers, zijn we gegroeid naar 8 groepen (3 dames en 5 mixed), met 317 trimleden, de grootste trimhockey-afdeling van Nederland. Nu zijn er nog steeds 7 groepen, met 215 trimleden. Velen hebben hierdoor ook weer de weg gevonden naar het competitiehockey op de zondag en dinsdag. Mede hierdoor heeft Gooische ook de grootste veteranen- en veterinnenclub van Nederland. Met dit verhaal willen we jullie een beetje vertellen hoe het allemaal gegaan is. Uiteraard begint Marianne met haar start, want daar is het mee begonnen.



Hoe ik de Gooische Trim heb opgezet ...?

Met mijn vriendin Nicoline Walstra het er wel eens over gehad , hoe leuk het zou zijn om weer eens een balletje te slaan. Toen ik ook een moeder hoorde langs de lijn bij onze kinderen , hoe jammer het was dat ze nooit had leren hockeyenwas het idee geboren ! Een damesgroep opzetten , juist ook voor die dames die het alsnog wilden leren . Margriet Rosendaal was bereid om ons te trainen .

Er werd wel een beetje meewarig naar mij gekeken , toen ik Gooische melde dat dit de plannen van mij waren .

Ik kreeg toestemming om op de maandagmorgen te beginnen , dan was het clubhuis toch open . Mijn eerste oproep in het krantje om dames op te roepen om vooral mee te doen, verscheen op 27 november 1995. Heel leuke reacties kwamen binnen.

Met een groep van 15 dames konden we gaan proefdraaien. Na de winterstop, maart 1996. Het was best spannend voor het grootste deel van de groep, van de 15 waren er 3 die ooit een stick hadden vastgehouden.

Ze vonden het zo leuk, dat we officieel zijn gestart na de zomer, op 9 september 1996.

Met echte beginners maak je ook wel grappige dingen meebeetje bang voor de bal, dan maar weg springen als hij er aan komt. Of " even " NAAST het veld gaan staan om die bal vooral niet hoeven tegen te houden !

Het clubhuis was wel open , maar wij mochten niet binnen zitten. Er werd schoongemaakt, geen plek voor ons. We namen zelfs eigen bekers, kannen thee en koffie mee.

Soms mochten we met slecht weer even in de kleedkamer zitten .

Met ongelofelijk plezier denk ik aan deze bijzondere leuke jaren terug .

Tijdens mijn tweede seizoen werd ik opgebeld door Heren, of ik het ook voor hun wilde regelen. Een avond groep. Ik dacht ...trainer Kees zit thuis, moet lukken .

Hij zag het eigenlijk niet zo zitten, moest hem even overhalen en zeggen hoe gezellig het zou worden !



Toen ik aan mijn derde seizoen begon, kwam Kees er toch bij. Een gezellige groep mensen had zich aangemeld. Waaronder als eerste mijn broer, Nico Rood, en na 20 jaar zit hij nog steeds in de woensdagavondtrimgroep.

Op woensdag 16 september 1998 startte Kees met een mixed groep. De Trimgroep werd groter, Kees en ik hadden ieder onze eigen taken.

Met enorm veel animo en enthousiasme werden echte wedstrijden gespeeld .

Onze dochters werden ingezet bij het Zomer Trim Toernooi. Marlou als scheidsrechter en Karin als fotografe, die erg veel leuke team- en sfeerfoto's heeft gemaakt. Erg leuk zo als familie, met al die trimmers er bijnog meer familie ! Zo voelde het echt !

Trimhockey is een vorm van hockey voor mensen die geen of weinig of soms ook veel hockeyervaring hebben en op een ontspannen manier de hockeysport willen bedrijven.

De slogans die wij gebruikten waren: "Leren en laten hockeyen in een gezellige en ontspannen omgeving" en "Ervaren hockeyers mogen niet wat ze kunnen en niet-hockeyers kunnen niet wat ze willen"

Bij aanmeldingen waren mensen soms erg trots hoe hoog ze gehockeyd hadden, maar dat temperden we met onze slogans. Sommigen hebben we toch doorverwezen naar het zondaghockey. Waren het in het begin de mensen die het hockey wilden leren, al snel en nu helemaal, zijn er velen die wel gehockeyd hebben, maar gestopt zijn en het weer willen oppakken, alleen niet in competitieverband. De vrijblijvendheid en geen verplichting om wekelijks een competitie te spelen, trekt vele beginners, maar ook veel oud-hockeyers. De balans weten te bewaren (zie de slogans) tussen ervaren en onervaren mensen is een uitdagende taak voor de trainers en de organisatie.



Het eerste jaar van de mixedgroep was een leuke ervaring. In 1998 hadden we al, na 3 maanden training, een uitnodiging voor een trimtoernooi op Huizen. Kees ging daar naar toe met 19 enthousiaste trimleden, waarvan er velen weinig ervaring hadden. Iedereen wilde spelen, dus we wisselden ons rot. Helaas hebben we niets gewonnen! De carrière van Jan Velthuysen is hier begonnen. Hij wilde wel keepen en later heeft hij vele jaren bij de veteranen gekeept, is een clubscheidsechter geworden en heeft 6 jaar in het bestuur gezeten! Het mooie van dat eerste jaar was wel dat we aan het einde van dat seizoen, juni 1999, weer een toernooi hadden, bij Amstelveen, en dat hebben ze toen gewonnen! In al die jaren daarna, nu 20 jaar, heeft de woensdagavondgroep meer dan **100 toernooien** gespeeld!. Zelfs twee buitenlandse toernooien.

Het einde van het seizoen wordt, nog steeds, uitgeluid op een zondag in juni met een groot toernooi, waarbij we diverse andere verenigingen voor uitnodigen. Een lange gezellige dag, met vrijwel altijd mooi weer dat afgesloten wordt met live-music en dansen, waarna iedereen, soms met tegenzin, de zomerstop kan opzoeken.

Het trimhockey is echt volwassen geworden en voor iedereen toegankelijk. Men stroomt vaak ook door naar het competitiehockey. Het vult een groot gat op in de markt en het complex wordt zo veel beter gebruikt. Het is ook leuk om te zien hoe de grote verscheidenheid aan kwaliteiten zich gezamenlijk elke week weer op hun manier uitsloven. De een is veel aan het sprinten en de ander doet het met veel overzicht, maar het is de bedoeling dat iedereen na afloop met tevredenheid van het veld stapt. Ook hier ligt een grote uitdaging voor de trainers. Het trimhockey is niet meer weg te denken bij de Gooische en onderstaande ontwikkeling toont aan dat het echt booming-business is geworden.

De vrijblijvendheid en geen verplichting om wekelijks een competitie te spelen trekt vele beginners, maar ook veel oud-hockeyers. De balans weten te bewaren tussen ervaren en onervaren mensen is een uitdagende taak voor de trainers en Gooische trim is dan ook erg blij dat die dit zeer gemotiveerd oppakken. Want zonder deze mensen zou het trimhockey nooit echt een succes worden. diverse andere verenigingen voor uitgenodigd worden. De trimgroepen spelen af en toe wedstrijden tegen andere verenigingen en blijven zich zo ontwikkelen in hun wedstrijdritme.



Sommige trimhockeyers stromen na één of meerdere seizoenen door naar het competitiehockey, andere hockeyers stromen juist vanuit de competitie terug naar het trimhockey. Het vult een groot gat op in de markt en het complex wordt op die manier intensief gebruikt. Het is leuk om te zien hoe de grote verscheidenheid aan kwaliteiten zich gezamenlijk elke week weer op hun manier uitsloven. De één is veel aan het spinten en de ander doet het met meer overzicht, maar het is de bedoeling dat iedereen na afloop met tevredenheid van het veld stapt.

We zijn begonnen met 15 dames in 1996 in een damesgroep. Daarna het tot 2012 gegroeid naar 8 groepen, 3 dames en 5 mix, met meer

dan 300 trimleden. Later is het aantal weer wat gezakt en nu zijn er ong. 215 trimleden met 7 groepen. Hier kunnen wij ook nog steeds trots op zijn. Omdat er wat meer ervaren hockeyers gingen trimhockeyen is er nu ook sprake van een trimcompetitie. Zo ontwikkelt het Trimhockey zich en blijft het een belangrijke doelgroep van Gooische die zijn levensvatbaarheid bewezen heeft..

Het zomertoernooi bestaat nog steeds, hoewel vanaf dit seizoen in een iets andere vorm. In de winterstop zijn we vanaf 2003 begonnen met een toernooi voor alleen Gooische trimleden. Ook dit toernooi bestaat nog steeds. Erg leuk al die continuïteit.

Er valt nog heel veel meer te vertellen, maar laten we het hierbij maar laten. Hieronder nog een teamfoto van de maandagochtendgroep waar alles mee begonnen is.





Beatrix Sophie Roodhuyzen de Vries - Lang

1928 - 2018

Op Maandag 26 februari j.l. overleed Trix Roodhuyzen de Vries. Zoals vele leden van De Rozenboom bekend zal zijn, was Trix de echtgenote van medeoprichter Robbie en vormden zij met hun zonen Dick, Kick en Robin een hechte, echte Gooische Hockey-familie. Verdiensten van Trix voor Gooische waren ondermeer het behalen van het Horeca-diploma, zodat zij jarenlang de verantwoordelijkheden die de exploitatie van het buffet vragen, van het bestuur over kon nemen.

Als gevolg hiervan werd Trix in 1971 benoemd tot Lid van Verdienste.

In 1995 kwam de benoeming tot Gouden Kroondrager vanwege een 50 jarig ononderbroken lidmaatschap.

Op Trix deed je zelden of nooit een vergeefs beroep. Terecht een gouden mens!

Het oude complex vanuit de lucht !

Lieve Rozenbomers,

Benieuwd naar hoe het staat met de bouwplannen van ons nieuwe clubhuis?

Een tijdje terug heb ik de historie belicht. Als je tenminste het eerste houten



gebouwtje van toen een clubhuis mag noemen. Maar ja, gezien in die tijd - begin dertiger jaren van de vorige eeuw - was men daar heel blij mee.

Nu “bewonen” wij al enige tientallen jaren ons huidige clubhuis. Persoonlijk ben ik nooit enthousiast geweest over deze behuizing, daarom kijk ik uit naar ons “derde” clubhuis.

Hoe ver zijn nu de plannen? Dat heeft Désiree al uitgelegd in haar stukje !

De start van de bouw zal dus pas in November plaatsvinden, zodat wij volgend seizoen zullen moeten “roeien met de riemen die wij hebben”.

Namens ons - rozenbomers - wens ik het bestuur en bouwcommissie veel succes met deze gigantische klus.

Reina Kroese