



DE ROZENBOOM

Oud-Leden Vereniging

Graaf Willem de Oudelaan 99
1412 AR Naarden
035-6930283 / 06-25040690
e-mail: n.kleinbog-kruize@wxs.nl

24^e jaargang april 2020

Beste Rozenboomers

Hierbij weer ons april krantje van 2020.

Ik begin , ondanks alles toch met de afsluiting zaal seizoen, Dames 1 en Heren 1 hebben zich weten te handhaven in de Overgangs klasse, keurig netjes! Bij de jeugd weer veel zaal kampioenen, een goed zaal seizoen dus voor onze Gooische.

Dus op naar het voorjaar. Alles was rond, op 17 mei te gelijk met de thuis wedstrijden van Dames 1 en Heren 1, was onze jaarlijkse voorjaars bijeenkomst vastgelegd. Nu zijn we overvallen door het corona virus en is alles, geen competitie en onze samenkomst gaan dus niet door! Nu is dus de vraag, kunnen we nog een gezellige voorjaars bijeenkomst organiseren, geen idee! We houden jullie op de hoogte. Onze Hollandse Hap staat weer voor oktober, ook daar kom ik later op terug.

Een droeve mededeling, ons oud bestuurslid van 1982-1984 Ton Teurlings is overleden..

Hij was geen Rozenboom lid, maar veel van onze leden kende Ton, vandaar het stukje van Joop van Gool, die met hem heeft gespeeld, in ons krantje. Ik ben er net achter gekomen dat wij al in de 24^e jaargang zitten , opgericht in 1996, tijdens het feest van ons 75 jarig bestaan, dus al een hele tijd!.

Ik wens een ieder in deze moeilijke tijd heel veel sterkte en dat we het corona buiten de deur kunnen houden en hopelijk is alles gauw achter de rug.

Ik hou jullie op de hoogte of er evt in juni/juli nog een voorjaars bijeenkomst komt.

Bedankt als lid:

Astrid Levert en Dolf Royaards
Els Keip en Inge Huibregtse

Nieuw lid

Desiree Theyse, Koningslaan 42, 1406 KH Bussum
06-53657655
Theyse.desiree@gmail.com

Evelijne Wismeijer, Sandtmanlaan 30, 1412 GC Naarden.
035-6950423 / 06-22973461
evelijne@wismeier.com

Maud Lapidaire, Burgemeester van Hasseltlaan 3, 1412 GN,
Naarden
035-6953799 / 06-57990702
Maud.lapidaire@kpnmail.nl

Mariette Kroese, Hans Bentinckstraat 18A, 1411 SV Naarden.
06-43461907
mariettekroese@hetnet.nl

Adreswijziging:

Olga van Zijverden, Postbus 552, 1251 AN Laren

Toevoegen telefoonnummer + mailadres:
Bart Roelofsz 06-4714585 bartroelofsz@kpnmai;.nl



Lieve mensen,

Een half jaar geleden, bij aanvang van de competitie, schreef ik mijn eerste stukje als voorzitter van Gooische voor de Rozenboom. Vol plannen, ambitie en enthousiasme stelde ik mij aan u voor.

De eerste seizoenshelft was mooi, er werd lekker en goed gehockeyd. In november was er een B-ALV waarbij besloten werd dat wij twee van onze velden konden vernieuwen en dat is inmiddels ook gebeurd. En er was een paar weken geleden het mooie bericht dat de bezwaren tegen onze nieuwbouwplannen door de Raad van State zijn afgewezen. Hiermee ligt de weg open voor het verder uitvoeren van onze plannen.

Een eerste half jaar als voorzitter waar ik met een goed en blij gevoel op terugkijk.

Maar inmiddels zijn we in een nieuwe realiteit terecht gekomen. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en ons prachtige vrije leven is ernstig aan banden gelegd. We maken ons zorgen over gezondheid, welzijn en inkomen. De overheid heeft ongekende maatregelen genomen waar we voorlopig nog wel mee te maken hebben. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor Gooische natuurlijk. In ieder geval tot 6 april zijn alle verenigingsactiviteiten gestaakt en ligt alles stil. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het daarna zal zijn, maar we vertrouwen erop dat daar verstandige beslissingen over genomen gaan worden.

Momenteel is maar één ding belangrijk: gezondheid. Als huisarts is dat altijd al een speerpunt voor me, maar nu nog meer dan anders.

Samen zullen we deze periode moeten doorstaan en dat gaat ons lukken, daar heb ik alle vertrouwen in. Dat kunnen wij en dat kan Gooische. Mijn plannen, ambitie en enthousiasme zijn onveranderd en we blijven ons inzetten voor een fantastische toekomst voor onze mooie club.

Voor nu wens ik iedereen veel sterkte, geluk, gezondheid en liefde toe voor de komende tijd.

Pas goed op elkaar en ik kijk er naar uit iedereen spoedig weer op Gooische te mogen ontmoeten.

Joost Overgaauw, voorzitter



Arbitrage en politiek.

1986 is een bijzonder jaar geweest. In principe was het wereldkampioenschap dameshockey toegewezen aan Canada, maar ongeveer 2 maanden voor de deadline hebben zij zich teruggetrokken. De FIH kwam met de laconieke reactie dat op het Nederlandse Bonds bureau nog wel een draaiboek in een lade moest liggen en dat bleek ook het geval. Alle hens aan dek dus, daarbij zou tijdens dit kampioenschap ook een mondiaal scheidsrechterscongres plaatsvinden.



Het behaagde de Hockeybond om mij te vragen als tolk te fungeren. Zij hadden in hun achterhoofd de delegaties uit Zuid-Amerika, maar het bleek al snel dat deze geen tolk nodig hadden. Ze hadden echter één delegatie vergeten: de DDR. In die tijd werd er op de middelbare scholen in oost Duitsland wel Russisch gedoceerd, maar Engels was verboden. De delegatie bestond uit een vrouwelijke FIH scheidsrechter en de

secretaris van de hockeybond. Zoals vaker gebruikelijk, moest haar echtgenoot thuis blijven; voor haar was het de eerste trip buiten het oostblok. Om haar in de gaten te houden waren de secretaris en zij verplicht om een hotelkamer te delen!

Het congres werd geopend met een voortreffelijk verhaal van gastheer Piet Lathouwers, en een even goede inleiding van Els van Breda Vriesman-Commandeur. Mijn oostduitse collega bleek een vrolijk, gezellig mens te zijn met wie de communicatie makkelijk was. Onderdeel van het congres was een multiple choice regelexamen. Tja, waar houdt tolken op en begint souffleren? In ieder geval konden beiden rapporteren aan het thuisfront dat ze 0 fouten hadden. In een totalitair regime kan dat belangrijk zijn... Uiteraard hebben we samen uitgebreid gesproken over de regels, de interpretatie en de samenwerking. In die periode werd de eerste stap gezet naar de afschaffing van de buitenspelregel. Eerst de 23-meter, later het hele veld. Haar vraag aan mij was: "Wat doen jullie dan met die hangende spits?"

Typisch Hollands was mijn antwoord: "Rustig laten hangen." "Ja, maar als ik Rusland tegen Polen fluit, dan slaan ze mekaar dood!" Het speet me, maar daar had ik even niet bij stilgestaan. Alles bij elkaar is deze bijeenkomst een unieke ervaring geweest. Toen in november 1989 de muur naar beneden kwam, heb ik haar direct geschreven en kreeg prompt een enthousiaste brief terug. Ze waren al op bezoek geweest bij familie die ze meer dan 40 jaar niet gezien hadden en hadden uitgebreide reisplannen. Men kan begrijpen dat ik dierbare herinneringen overgehouden heb aan die periode.

Francien de Booy





Kijkje terug in het verleden van onze Gooische.

Wist u dat

- In 1923 De Gooische Hockey en Bandy club, zo luidde de officiële naam, bestond uit 14 herenleden en 8 damesleden;
- 25-7-32 Het eerste "G.H.C. Nieuws" verschijnt "wekelijks des Woensdag de bezorging werd opgedragen aan een "looper"
- In 1933 De club 77 dames, 96 herenleden en 24 donateurs telde.
- 18-9-32 Gooi 1 tegen On Kay speelde en won met 9-0. Over den wedstrijd kunnen we kort zijn, doch een groot aandeel aan deze zege waren enige sublieme doelpunten van K. Houtzager
- 28-0-32 Enige lederen ballen zijn ingeruild voor goedkope ondeugdelijke kurken ballen. Wij geven de betrokkenen in ernstige overweging hunne vergissing direct te herstellen
- 21-9-32 Ondergetekende verzoekt bij inlevering van copie voor het G.H.C. Nieuws dit zoo mogelijk door luid bel-geluid aan te kondigen W.Fabriek
- 5-10-32 Op zondag zullen 4 wedstrijden worden gespeeld (Toen een fenomenaal aantal !)
- 20-10-32 De post salaris Dorresteyn kwam nog heelemaal niet op de begroting voor
- In 1933 De Gooische naar de velden op he Laegieskamp verhuisde.

- 9-3-33 Mededeeling captain Gooi 1 (Dames)
De Dames die Zondag j.l. met Gooi 1 in Den Haag hebben meegespeeld worden verzocht zoo spoedig mogelijk ieder een bedrag van f 0,30 aan de captain af te dragen, als deelname in de kosten van het rijden der auto's over Heemstede. N.Hofland"
- 2-9-33 De eerste grassprietjes verschijnen
- 21-12-33 De ijshockeycommissie 2 zestallen op de been kon brengen.
- 11-12-34 De ijshockeycommissie aankondigt "dast iedereen die eigenaar wenscht te worden van gebruikte ijhockeysticks dit konden worden tegen betaling van f.2.50 aan de penningmeester Houtzager.
- 2-11-34 De redactie verzoekt de verslagen in de oude spelling te schrijven
- 9-11-34 Er een scheidsrechters-schaarste heerscht ! (toen ook al)
- 6-12-34 Het Bestuur van de Gooische H.CF.na veel wikken en wegen heeft besloten om een terrein er bij te huren voor de huurprijs f.40,-- per jaar (thans veld5)
- 25-1-34 De jeugdleiding meedeelt dat wie voortaan niet zijn uiterste best doet (ook oefenen) , en zich tijdens een wedstrijd niet geheel geeft, niet meer meedoet
- 19-9-35 Op verzoek van vele donateurs werd besloten voor hen een vaste plaats te reserveren op onze banken
- 10-10-35 Men wordt verzocht vooral de toegangskaarten tot de velden mee te nemen in verband met verscherpte controle
- 17-10-35 De secretaris heeft een lijst van Bussimsche auto ondernemers met de laagste tarieven voor alle uitwedstrijden, De captains dienen de reis te regelen.
- 23-1-36 Beboet met f 1,-- wegens niet opkomen en te laat afschrijven H.v.Zellingen

26- 6 - 36 Er zijn trainers aangetrokken – voor de heren F de Bruyn en voor de dames Mej.Westers, de training zal bestaan uit een uurtje lichte training, daarna een partijtje voetbal. De kosten bedragen f 0.85 per persoon, te betalen bij A.F.Scheltes
In 1936 Bedroeg de contributie f 16.—

Als je dit leest zijn de tijden toch wel enorm veranderd!



BROOD MEENEMEN...

Dezer dagen deed de Elftalcommissie Dames een circulaire uitgaan naar de speelsters, die tegen België en tegen Duitsland B zouden spelen. Daarin werden naast de opstellingen ook het reisschema en nuttige adviezen gegeven. Twee woorden, gericht aan het adres van het B-team, trokken toch even sterk onze aandacht:

“BROOD MEENEMEN”.

Nog vers in het geheugen ligt de trip naar het Engelse Reading die wij met het Heren B-elftal enige weken terug maakten. Indien wij heel strikt zijn, mochten we toen eigenlijk van een officieel B-elftal niet eens spreken.

Dit dames B-team verdient daarentegen het predicaat “B” ten volle, ontstaan als het is uit een kernploeg van ongeveer 25 speelsters, die van oktober vorig jaar af, iedere week elke donderdagavond in Laren hebben geoefend en vele zaterdagmiddagen onderlinge selectiewedstrijden hebben gespeeld.

Dit B-team nu, dat een semi-interland in de letterlijke zin van het woord in Osnabrück tegen de Duitse reserves gaat spelen, vertrekt om liefst half 8 in de morgen per bus van het Centraal Station te Amsterdam, speelt om 2 uur 's middags een wedstrijd en rijdt eind van de middag weer huiswaarts.

“In Enschede wordt bij het station drie kwartier gestopt voor een kopje koffie”, waarbij dan natuurlijk het meegenomen broodpakje kan worden opengemaakt.

Zuinigheid met de Bondsgelden kan niet genoeg op prijs gesteld worden. Maar de tegenstelling tussen Reading en “stationsrestaurant Enschede-met-koffie-en-meegenomen-

brood” lijkt ons toch wel erg groot om niet te zeggen schrill.

En dat nog daargelaten, voor dertien meisjes ieder een uitsmijter, dat kan toch de kop niet kosten?



In memoriam Ton Teurlings.

In de krant las ik een overlijdensadvertentie van Ton Teurlings, 79 jaar, oud-lid van de Gooische en prominent veteraan A in de jaren 70 en 80. Als toenmalige captain ben ik naar de afscheidsceremonie geweest in het crematorium Laren op 14 maart om 12 uur. Ik trof er zijn 3 kinderen Mark, Antoinette en Reinier en een dertigtal belangstellenden. De oud-voorzitter van de Marine Officieren Touring Hockeyclub “De Watergeuzen” waar Ton ook lid van was, heeft hem op sympathieke wijze herdacht. Tijdens de condoleance sprak ik hem als hockeyer. Later kreeg ik het verzoek van Hank Moes en Nel Klein Bog om een in memoriam te schrijven voor “De Rozenboom”. Hank vertelde mij dat hij als Watergeus op de begrafenis zou zijn geweest ware het niet dat zijn zoon huisarts is en hij uit voorzorg wgens de coronacrisis, was thuisgebleven.



Ton kwam ik begin jaren 70, toen ik weer ging hockeyen, tegen als speler van Veteranen A. Ik kende hem van vroeger als speler van Mop in de promotieklasse zuid in de jaren 60 evenals Willem Herfkens (ook Mop) en Wim Maassen (Oranje Zwart). Wij waren neergestreken in het Gooi en troffen elkaar op de Gooische.

Ton was een goede hockeyer, een betrouwbare sluitpost, een rustige speler, sterk en consciëntieus. Een aardige en sportieve vent. Hij sprak met trots over de toernooien van “de Geuzen” in Brussel en Londen waar hij voor was uitgenodigd. Ton heeft na een aantal jaren zijn lidmaatschap opgezegd en is weer teruggegaan naar Mop begreep ik. Later sprak ik hem nog een keer na zijn fietsongeluk waarbij hij een been gebroken had. Na zijn verhuizing heb ik hem uit het oog verloren. Dank zij het hernieuwd contact met de familie heb ik een passende foto van Ton gekregen die hierbij is afgedrukt opdat men zich Ton kan herinneren. Ton, zo was hij met een gulle glimlach.

Joop van Gool.